

Ook bij de 20^{ste} editie van de Ameland Adventure run waren er weer Woldrunners aanwezig. Op vrijdag 13 december vonden we elkaar al op een overvolle veerboot richting in een nevelen gehuld eiland.



Het welkom in Bos & Duinzicht was warm en voor velen vertrouwd net als het weerzien met de hockeyploeg uit Assen. Er werd geproost tot we compleet waren waarna we de avond aftraptten met het ophalen van de startnummers in de sporthal en een etentje bij de Italiaan. Na een lange zit en de wandeling terug naar het hotel, werd door een aantal nog even gecheckt hoe het strand erbij lag.

Na het gezellige ontbijt was het zaterdagochtend toch wel lang wachten voordat we in actie mochten komen. Eerst een beetje koffiedrinken, winkelen en slenteren door Nes. En dan is het ineens toch tijd. De spanning neemt toe, snel de groepsfoto en voor je het weet sta je bij de start (in de regen).



Onder de bezielende leiding van trainer Thijs, chef-kok Piet en vliegende keep Patricia renden Toon, Erik en Berdien de halve marathon en Jacqueline, Jolanda, Frens, Bernedine en Stefanie de 10 kilometer.



Na de 10 kilometer doken Bernedine, Frens en Stefanie even de Noordzee in en na een snelle douche terug naar de finish voor Berdien, Erik en Toon. We troffen elkaar allemaal in café Nes maar daar was het zó druk dat we teruggingen naar het hotel.

Terwijl de lopers zaten te chillen, werd er een heerlijk drie-gangen diner bereid door chefkok Piet met hulp van Jacqueline en Patricia.

Na de uitgebreide maaltijd, introduceerde Jolanda met succes The Hat Game. Na twee ronden met een hoop fanatieke lol moest er ook nog wel gedanst worden.

In café Nes werden de verzuurde benen los gedanst en het vochtgehalte op peil gebracht.

Om 1 uur was het daar wel welletjes en werden de nodige afzakkertjes in Bosch & Duinzicht genuttigd. Het bleef nog lang onrustig....

Om alle lijven en leden weer fris en fruitig naar de wal te laten, sloten we de zondag af met mooie wandeling van 10 kilometer door bos, duin en over het strand. De koffie met feestkoek aan de rand van het duin van de bijna jarige Patricia was welverdiend.



Het was een memorabel weekend waarin werd stilgestaan bij de dierbare momenten die er op Ameland zijn geweest. Tevens werd er afscheid genomen van 12 jaar logeren bij Tom en Paula. We gaan ze missen!

Tijd voor een nieuw hoofdstuk; op naar een nieuwe run voor de Woldrunners!

